



*Het onzichtbare Koninkrijk onder ons willen zien*

**Liturgie voor een huisdienst  
23 augustus 2020**

**BNG 19:1,4**

Orang musafir kemana? Akan halmu baik berpri?  
Djalan kami keistana Radja kami dinegri.  
Turun lembah, naik gunung, pada padang, dalam gurun,  
kami tjari lorong-lorong, keistana dineg'ri.  
Kami tjari lorong-lorong, keistana dineg'ri

Kami lagi suka amat, Akan djalan berteman.  
Djika kamu dengan sangat, akan surga berkenan,  
mari djalan ramai-ramai! Radja kami, Radja damai,  
ada nanti dan melambai dari dalam maha trang!  
Ada nanti dan melambai dari dalam maha trang!

**Gebed**

**Matteus 16:**[21] Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. [22] Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: 'God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!' [23] Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: 'Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.' [24] Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Wie achter



mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. [25] Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. [26] Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? [27] Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen.

## **BNG 375:1,2**

Dalam dunia penuh kerusuhan,  
di tengah kemelut permusuhan  
datanglah KeradjaanMu;  
di Geredja jang harus bersatu,  
agar njata manusia baru,  
datanglah KeredjaanMu!

**Koor:** Datanglah, datanglah,  
Datanglah KeradjaanMu!

Memerangi gelap kemiskinan,  
menjinarkan terang keadilan  
datanglah KeradjaanMu;  
di lautan, di gunung, di ladang  
dan di bandar, di pasar, di djalan  
datanglah KeredjaanMu!

## **Overdenking**

De werkelijkheid naar je eigen hand willen zetten, of je eigen waarheid erop na willen houden. We zien dat heel vaak gebeuren daar waar mensen de controle over hun eigen leven dreigen te verliezen, of als het even niet uitkomt. Dat brengt immers een bepaalde ongemak en onzekerheid met zich mee, om maar nog niet te spreken over angst. De ontkenning dat het coronavirus een impact heeft op het leven van vandaag, met allerlei complottheorieën die daaraan gekoppeld zijn, is daar een goed voorbeeld van.

We zien dat allerlei groepen mensen in verzet komen tegen de maatregelen om het virus in te dammen. Bij de ene gaat het om inkomens die verloren gaan, een ander voelt zich aangetast in zijn vrijheid, en weer een ander vindt het allemaal maar onzin. Zo heeft iedereen wel argumenten die ze zelf heel redelijk vinden.

Wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben is: hoe verder om de samenleving leefbaar te houden? Dat geldt natuurlijk ook voor hen die het coronavirus als een gevaar voor de samenleving zien, en de genomen maatregelen daartegen goed vinden. Het gaat om het toekomstbeeld met het nu als vertrekpunt.

In het verhaal van vandaag lag het toekomstbeeld van Petrus helemaal in duigen. Het was maar kort geleden dat Jezus tegen hem zei dat door een Godsopenbaring hij in staat was om Jezus als de Messias te herkennen en te belijden. Petrus zou de rots zijn waarop Jezus Zijn kerk zou bouwen, en hem zou veel macht gegeven worden. Petrus zag het al voor zich; hij als tweede man achter Jezus in het koninkrijk waaraan gebouwd zal worden. Misschien droomde hij wel van grootse dingen die stonden te gebeuren. Maar dat alles verdween als sneeuw voor de zon toen Jezus begon over Zijn lijden en sterven. Dat paste totaal niet in het plaatje van Petrus. Wat Jezus zei over opstanding had Petrus misschien genegeerd, want dat was onbestaanbaar. Petrus dreigde het regie over zijn toekomstbeeld te verliezen. Het vertrouwen in Jezus was weggeslagen en heftig wees hij Jezus terecht, in een poging Jezus daar te krijgen waar hij Hem hebben wilde.

Niet minder fel was het antwoord van Jezus. Hij keerde Petrus de rug toe met de mededeling dat zijn menselijk denken duivels was, omdat dat Gods wil in de weg stond. De boodschap aan Petrus was: verander, laat je oude leven achter je. Pas dan ben je in staat om te zien wat de bedoeling is en om te volgen. Zo niet, ben je verloren voor het koninkrijk. Harde woorden van Jezus die vroegen om vertrouwen van Petrus, om met andere ogen te durven zien, om te geloven. Maar het koninkrijk zal komen, ondanks lijden en sterven, omdat het leven bij God verzekerd is en opnieuw kansen krijgt.

We zien het misschien niet gebeuren hoe we met elkaar deze coronacrisis door zullen komen. Wat zal ons op de been houden en wat mag ons houvast daarin zijn? We proberen met deze omstandigheden zo goed mogelijk om te gaan; met onze eigen woorden, eigen kijk op de werkelijkheid, met onze eigen waarheden. Maar in de Heer mogen we vertrouwen en geloven dat het goed zal komen. Het geloof in dat het goed komt zal niet altijd zonder slag of stoot zijn. Het vraagt af en toe heel veel van ons, we zullen ons soms vragen of het wel goed zal komen. Maar als we die vragen hebben en daarmee worstelen is Jezus bij ons, met troost en bemoediging, opdat wij het goede wat van God komt niet uit het oog verliezen. Dat wij in God onze houvast hebben voor nu en de toekomst, en mogen weten: in God komt het allemaal goed.

Dipada waktu kesangsian atau ketakutan, mungkin kita cari kebenaran sendiri atau mau atur realitas kita menurut penglihatan sendiri, supaya pegangan kita didalam kehidupan ini djangan dihilangkan. Dipada hari hari sekarang ini, kita lihat sebagaimana crisis corona mendjadi pengaru buat macam macam pikiran dan perasaan. Ada yang menyangkal virus ini, ada yang bilang bahwa akibatnya tidak terlalu besar, ada yang melawan tindakan permerinta untuk mengatasi virus ini. Halangan untuk itu adalah banyak; oleh karena ekonomi, oleh karena rasak tidak hidup bebas, atau karena tidak mau percaya virus itu ada. Begitulah tiap tiap orang adalah halangan sendiri yang dirasakan djudjur dan benar. Tetapi apa yang penting didalam macam pikiran dan perasaan itu, itulah: bagaiman kita mau menudju ke masa depan dengan satu cara yang baik?

Didalam cerita hari ini Petrus rasa sadja, bahwa Yesus merusakkan dia punya penglihatan tentang masa depan. Baru sadja Yesus sendiri katakan kepadanya, bahwa Tuhan sendiri yang buka kepada Petrus Yesus dialah Mesias. Petrus mendjadi batu karang diatas apa Yesus bentuk djemaatNya dan kekuasaan yang hebat diberih kepada Petrus. Sejak saat itu Petrus menantikan bahwa di masa depan ia amat penting didalam pendirian keradjaan Tuhan. Barangkali Petrus mimpi tentang kedjadian kedjadian yang hebat dengan peranannya begitu besar. Tetapi itu semua dihancurkan diwaktu Yesus membritakan penderitaan dan kematianNya. Itu semua tidak cocok dengan penglihatan Petrus. Apa yang Yesus bilang mengenai kebangkitan mungkin tidak didengar oleh Petrus, oleh karena kebangkitan tidak mungkin didalam penglihatannya. Percaya Petrus kepada Yesus tidak lagi ada, dan Petrus coba untuk pimpin Yesus kembali kepada penglihatannya dan tegor Yesus.

Dengan cara yang keras Yesus djawab Petrus. Yesus balik belakannya kepada Petrus dan bilang bahwa dia mempunyai pikiran yang melawan kehendak Tuhan, sama seperti iblis. Yesus pesankan kepada Petrus: membaharuilah hidupmu, agar supaya ia bisah lihat kehendak dan maksud Tuhan dan oleh karena itu mampu untuk iring Yesus. Kalau tidak, karadjaan Tuhan tidak bisa mendjadi bahagiannya. Dengan kata kata yang keras ini Yesus minta percaya daripada Petrus. Berani untuk lihat dengan cara yang lain, berani untuk beriman kepada Yesus. Walaupun ada penderitaan dan kematian keradjaan Tuhan harus datang, oleh karena kehidupan Tuhan djaminkan kehidupan yang Ia sudah mulaikan.

Barangkali kita sekarang sekarang tida lihat atau tahu dengan cara bagaimana kita mau djalankan masa crisis ini. Tetapi didalam Yesus kita boleh percaya bahwa Ia ada bersama kita untuk hiburan dan kuatkan kita. Dengan semangat yang Ia berih kepada kita, kita tidah berhenti lihat kebajikan Tuhan. Dengan hati beriman kita berdjalan menudju masa depan dan tahu sadja: didalam Tuhan semua keadaan baik.

### **BNG 237:1,2**

Pudjilah Tuhanmu  
Radja jang Mahamulia  
Langit dan bumi hendak  
mempertinggikan Dia.  
Dan djiwaku,  
tambaklah njanjianmu!  
Allahmu baik dan setia.

Pudjilah Tuhan jang  
t'lah memenuhi angkasa,  
dengan segala mudjizat  
dan tanda kuasa.  
Hikmat besar,  
Firman adil dan benar  
jang memerintahkan masa.

### **Gebed**

#### **Slotlied BNG 383:1,3**

'Ku berbahagia, jakin teguh:  
Jesus abadi kepunjaanku!  
Aku warisNja, 'ku ditebus,  
tjiptaan baru, Rohul kudus.

Aku serahkan diri penuh,  
dalam Tuhanku hatiku teduh.  
Sambil menjongsong kembaliNja,  
'ku diliputi anugerah.

**Koor:** Aku bernjanji bahagia, memudji Jesus selamanja  
Aku bernjanji bahagia, memudji Jesus selamanja