

Overdenking Huisdienst 30 Augustus 2020

Menjanji/Samenzang PKJ 258: 1

Kuingin selalu dekat pada-Mu mengiring Tuhan tidak djemu
Bila Kau pimpin djalan hidupku, tidak ku takut segala setru
OJuruslamat pegang tanganku,bimbinganMu itu
Bri pertolongan kuat kuasa-Mu,OTuhan Jesus pegang tanganku

Sembahjang/Gebed

Batja Alkitab/Bijbellezing Mattheüs 17: 14-20

Renungan/Overdenking

De bijbellezing voor deze zondag is kort omdat het maar uit zes verzen bestaat, maar we kunnen veel voorbeelden nemen uit deze bijbelteksten om in ons dagelijks leven te gebruiken.

Ten eerste dat boze geesten wel bestaan en een persoon kunnen overheersen, maar Jezus kon deze kwade geest verslaan. Een vader staat voor grote uitdagingen en worstelt om zijn zoon van boze geesten te verlossen. Een vader heeft een grote verantwoordelijkheid om te helpen door zijn zoon naar de volgelingen van Jezus te brengen. Het lijkt erop dat het resultaat niet goed was toen hij zijn zoon naar Jezus' volgelingen bracht, omdat zijn zoon niet beter werd en nog steeds beheerst werd door de macht van boze geesten. Misschien werd hij teleurgesteld. Teleurstelling is de menselijke aard, maar gaf hij niet op.

Hij bracht zijn zoon rechtstreeks naar Jezus toe en uitte ook zijn teleurstelling tegenover Jezus over Jezus 'volgelingen die zijn zoon niet konden helpen. Jezus hielp zijn zoon en daarna werd hij gezond als voordien en ontving een nieuw leven en vrede.

Tegelijkertijd moedigde Jezus zijn volgelingen aan met stevige nauwgezette woorden om hun geloof te versterken en ook om Hem loyaal te blijven, alhoewel ze veel uitdagingen zouden tegenkomen En Jezus zei: "Ik verzeker jullie, als jullie geloof zou zijn als een mosterdzaadje dan zouden jullie tegen die berg zeggen: "Verplaats je van hier naar daar!" en dan zou hij zich verplaatsen. Er is niets dat u niet kunt! Jezus vergeleek het geloof met een mosterdzaadje dat in de grond gestopt wordt.

Als je geconfronteerd wordt met de uitdagingen denk dan niet: "dat is gewoon gebeurd". Je moet iets doen om het op te lossen en dat is de strijd en de proeftijd in je leven. Zoek hulp als u ziek bent door welke ziekte dan ook. Zoek dan een arts en volg het advies dan goed op. En vergeet ook niet jouw God te zoeken en om genezing te vragen.

Geloof is zeer noodzakelijk en gebruik dan ook elk keer jouw geloof. Door te kijken door de ogen van het geloof begrijpen we dat alle mensen door God zijn gemaakt om Zijn doel te vervullen.

Voorbeeld: Door de ogen van het geloof kunnen we zien en besluiten dat we van de kwade dingen afstand moeten houden. De gedachte om anderen te kwellen is geïnspireerd door de kwade geest. Ook haat en beledigingen tegenover anderen worden eigenlijk geïnspireerd door boze geesten. De gedachten en activiteiten om te demonstreren tegen het corona protocol zijn onduidelijk geformuleerd. Gebruik de ogen van ons geloof zodat we beseffen dat corona het probleem van de hele wereld is en nog niet voorbij is. Gebruik jou ziel en gezonde verstand. Luister serieus naar de goede adviezen om het goede voor iedereen te doen. Ga met gerechtigheid met de waarheid en de liefde van God om.

Vestig niet te vaak je hoop op mensen, want soms zijn ze er niet wanneer je ze nodig hebt.

Voorbeeld: Wanneer je ze echt nodig hebt en probeert contact op te nemen dan zijn ze er niet, want ze zijn misschien in het buitenland of ziek.

Geloof in God betekent jezelf ervan overtuigen dat Gods macht de macht van het kwaad altijd overwint. Activeer dus altijd Gods kracht in alles wat je doet. Hij is Goed.

*Pembacaan Alkitab untuk hari Minggu ini singkat karena hanya terdiri dari enam ayat tetapi kita dapat mengambil banyak contoh untuk digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari

pertama, roh jahat itu ada dan dapat mengganggu seseorang, Tetapi Yesus bisa mengalahkan kuasa itu

seorang ayah menghadapi tantangan dan pergumulan besar untuk membebaskan putranya dari roh jahat

Seorang ayah punja tanggung jawab yang besar untuk membantu dengan membawa putranya kepada para pengikut Yesus

Ternyata tidak ada hasil yang baik karena anaknya belum sehat dan masih dikendalikan oleh kekuatan roh jahat. Mungkin dia kecewa

Kekecewaan adalah sifat manusia, tapi dia tidak menyerah

Dan kemudian dia membawa putranya langsung kepada Yesus dan juga menjatakan rasa ketjewanya kepada Yesus bahwa pengikut Yesus tidak bisa bantu putranya

Yesus tolong putranya dan lalu dia menjadi sehat dan mendapat kehidupan dan kedamaian baru

Pada saat yang sama, Yesus mendorong para pengikutnya dengan kata-kata yang tegas dan akurat; dan bikin kuat iman mereka juga untuk tetap setia kepada-Nya meskipun banyak tantangan yang akan mereka hadapi

Kata Yesus *Ingat, jika Anda memiliki iman sebesar biji sesawi, Anda bisa berkata ke bukit ini,*

"Pergi kesana!" bukit ini pasti akan bergerak. Tidak ada yang tidak bisa Anda buat!

hidup kita di dunia tidak semudah yang kita kira.

harus ada kekuatan ilahi dan fisik untuk menghadapi tantangan

Ketika anda dihadapkan pada tantangan, jangan mengira itu terjadi begitu saja dan diam saja, tetapi anda harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikannya dan inilah perjuangan

dan ujian dalam hidup.

mentjari pertolongan, jika anda sakit karena penyakit apa saja, tjari dokter dan jangan lupa mentjari Tuhan dan minta kesembuhan.

Iman memang sangat perlu dan pakai iman anda setiap saat. itulah senjata rohani untuk kita. amin

Sembahjang / Gebed

Menjanji / Samenzang BNG 383: 3

Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhan ku hatiku teduh
Sambil menjongsong kembaliNjaku diliputi Anugerah

Koor: Aku bernjanji bahagia, memuji Yesus selamanja

Aku bernjanji bahagia, memuji Yesus selamanja