



## Matius 25 : 14 - 30. Khotbah Ahad 08 november 2020.

Kepada kita masing-masing, Tuhan telah memberikan Talenta.

Kalau pada suatu kali Tuhan tanyakan kepada masing-masing kita, apakah jang kamu sudah perbuat dengan talenta jang diberikan, maka apakah djawaban jang harus kita berikan.

Apakah talenta itu kita pakai untuk kepentingan diri sendiri, atautah kepada orang lain, untuk persekutuan, atautah kita simpan talenta itu dan tidak berbuat apa-apa.

Pada pihak lain, kalau kita ada talenta, bolehkah kita pakai untuk membangun persekutuan geredja dan djemaat kita. Hari ini Matius menjatakan kepada kita bahwa; talenta besar, atautalenta ketjil jang ada pada kita haruslah kita kembangkan untuk memuliakan Tuhan ... ayat 29 mendjadi tema khotbah.

Here God heeft ieder van ons voor zien van gave en talenten. En wanneer God op een dag aan ieder van ons de vraag stelt, van wat heb je met jouw talenten gedaan, heb je het ten dienste gedaan voor je omgeving of gemeenschap? Wat is dan hier op ons antwoordt. Zijn die talenten, die wij gekregen hebben van de Here God voor ons zelf, of voor andere mensen, of is het ook voor en ten behoeve van de gemeenschap, of gemeente bergen wij die talenten op in de kast om het niet te gebruiken en om alleen maar te bewaren zonder er iets nuttigs mee doen. Maar de andere kant, wanneer wij bewust zijn van die verkregen talenten, is het of moge het zo zijn dat wij die talenten gebruiken en ten dienste staan voor kerk in de algemeen en onze kerkelijke gemeenschap in het bijzonder. Voor de dag van vandaag heeft Matheus ons duidelijk willen maken, dat talent en groot of klein gebruikt moeten worden, en de gelegenheid moeten krijgen om het te talent ontwikkelen om de Heer te loven en te prijzen, 29 Als thema voor deze preek.

Tuhan Jesus menjampaikan perumpamaan tentang 3 orang hamba jang diberikan kepertjajaan dan tanggung djawab untuk mengembangkan dan mendaja-gunakan talenta jang diberikan kepada masing-masing. Ketika tuan jang punja talenta itu kembali, ia mendapati bahwa 2 hamba sungguh setia, sebab ia memiliki sikap dan komitmen baik terhadap tugas-tugas jang telah diberikan. Sedangkan seorang hamba jang lain mendapatkan ketjelaan dan kemarahan karena ia tidak mampu memenuhi tugas dan tanggung djawab jang diberikan kepadanya. Pokok perumpamaan ini bukan tentang talenta besar ataut banjak ataut ketjil jang dimiliki, tapi bagaimana sikap hamba-hamba itu dalam menggunakan dan mengembangkannya.

Sikap jang dikehendaki Tuhan adalah sungguh-sungguh setia dan bertanggung djawab untuk mengembangkan talenta jang Tuhan berikan. Jang perlu disadari itulah dalam kesungguhan, kesetiaan dan rasa tanggung djawab jang tinggi pasti membutuhkan pengorbanan. Timbul soal, apakah kita djuga siap untuk berkorban.

De Heer Jezus vertelde de gelijkenis van drie dienaren die het vertrouwen en de verantwoordelijkheid kregen om de talenten die aan elk van hen waren gegeven, te ontwikkelen en te gebruiken. Toen de getalenteerde meester terugkeerde, ontdekte hij dat de 2 bedienden echt loyaal waren, omdat ze een goede instelling en toewijding hadden aan de opdrachten die waren gegeven. Ondertussen kreeg een andere bediende kritiek en woede omdat hij niet in staat was de taken en verantwoordelijkheden die hem waren toegewezen, te vervullen. Het punt van deze gelijkenis gaat niet over de grote of vele of kleine talenten die men bezit, maar over de houding van de dienaren bij het gebruiken en ontwikkelen ervan. De houding die God wil, is om echt loyaal te zijn en verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de talenten die God heeft gegeven. Wat moet worden gerealiseerd, is dat het in oprechtheid, loyaliteit en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel beslist opoffering vereist. De vraag rijst, zijn wij ook bereid om offers te brengen.

In het leven van de kerk en gemeente als gemeenschap moeten we bereid zijn en voortdurend openstaan om de verschillende talenten die in ons bestaan te ontwikkelen. Onze oprechtheid in een leven gebaseerd op elkaar moet continu worden nagestreefd. Saamhorigheid als gemeenschap of het leven van een gemeenschap is onze roeping, zodat we de talenten die in ons zijn met elkaar delen om in dit gemeenschapsleven verder te gaan. De Heilige Geest stelt ons in staat onze gemeenschap voort te zetten door de talenten die in ons zijn. Het is gewoon de kerk, kunnen wij, met onze talenten, opofferen voor elkaar, of delen met anderen, of het

voor onszelf gebruiken. Kunnen we reageren zodat we in een gemeenschap leven die dienen en getuigen, ook al zijn we maar weinig talenten. Laat de talenten die in ieder van ons bestaan, zodat we elkaar kunnen aanvullen en verrijken, zodat de verschillen die in ons bestaan een rijkdom zijn die we samen met onze kerk kunnen opbouwen. Dat in saamhorigheid de inspanning om talent op te bouwen zou moeten zijn om God te verheerlijken en onze dankbaarheid aan God te zijn, niet om zelf te prijzen of een percentatie van onszelf te worden.

Dalam kehidupan bergeredja sebagai persekutuan kitapun harus mau dan terus menerus terbuka untuk mengembangkan berbagai talenta yang ada pada kita. Kesungguhan kita dalam kehidupan yang berdasarkan saling bersama-sama perlu terus menerus diperjuangkan. Kebersamaan setjara persekutuan atau hidup orang sepersekutuan menjadi tugas panggilan kita, sehingga talenta yang ada pada kita saling kita bagi membagi untuk terus dilakukan dalam hidup persekutuan ini. Roh Kudus mampukan kita untuk teruskan persekutuan kita melalui talenta-talenta yang ada pada kita. Hanya saja djemaat, bisakah kita dengan talenta yang ada saling berkorban, atau berikan untuk orang lain, atau kita pakai untuk diri sendiri. Bolehkah kita aksi-mengaksi (inter aksi) sehingga kita tinggal dalam persekutuan yang saling melajani dan bersaksi, sekalipun talenta kita ketjil dan sedikit. Biarlah dengan talenta yang ada pada masing-masing kita, maka kita dapat melengkapi dan memperkaja satu dengan yang lain sehingga perbedaan-perbedaan yang ada pada kita merupakan kekajaan untuk kita membangun bersama djemaat kita ini. Bahwa dalam kebersamaan maka upaja membangun talenta itu hendaklah untuk memuliakan Tuhan dan merupakan rasa sjukur kita kepada Tuhan dan bukan untuk memudji diri kita atau menjadi persentasi diri sendiri.